

BASIN TOPLANTILARI
EKİM 2018

TEMEL KARAMOLLAOĞLU



**SAADET PARTİSİ
YAYINLARI**

BASIN TOPLANTILARI

Ekim 2018

Yayın Sorumlusu

Ömer Faruk YAZICI

Editör

Yusuf KARAĞAÇ

Sayfa Tasarımı

ESAM Designer

Kapak Tasarımı

Harun ARSLAN

ISBN

978-605-680-56-8-4

Saadet Partisi

Ziyabey Caddesi 1421. Sokak No:15

Balgat/Çankaya - Ankara/Türkiye

www.saadet.org.tr

Ekim 2018

İÇİNDEKİLER

BASIN TOPLANTISI 10 Ekim 2018	7
BASIN TOPLANTISI 17 Ekim 2018	17
BASIN TOPLANTISI 24 Ekim 2018	29
BASIN TOPLANTISI 31 Ekim 2018	43

BASIN TOPLANTILARI
EKİM 2018

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

BASIN TOPLANTISI

10 Ekim 2018

Şehitler İçin Taziye

Bu hafta yüreğimizi en fazla yakan acı Batman'dan gelen şehit haberleri oldu. 8 evladımızı yine kahpe bir pusuya kurban verdik.

Ardından bir acı haberde Hakkâri Çukurca'dan geldi. 1 askerimiz şehit oldu. 4 yaralımız var.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Terör hiçbir zaman karanlık hedefine ulaşamayacaktır. Milletimizin fedakârlığı, güvenlik güçlerimizin cesareti buna izin vermeyecektir.

Çünkü şehadeti şeref nişanesi olarak kabul eden bir milleti pusuyla, terörle sindiremezsiniz.

Terörle Mücadele Sayılarla Ölçülmemeli

"8 şehidimiz mi var, o teröristler bilsinler ki bunu 800 teröristle ödeyecekler" şeklindeki bir yaklaşımı da doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü terör meselesi, rakamların yarıştırlacağı bir skor tabelası değildir.

Hele hele hamasi nutuklarla iç politika malzemesi yapılacak bir konu hiç değildir. Evet, bu millet gerektiğinde 8 değil, 8 bin şehit verir. Teröre ve teröristlere karşı, canını vermek dâhil her türlü fedakârlığı ortaya koyar. Ama iktidara düşen asıl görev bataklığı kurutmaktır. Terörü besleyen ekonomik, sosyal ve siyasal sebepleri ortadan kaldırmaktır.

McKinsey, Hayır Kurumu mu!

Bizim için bu haftanın sevindirici gelişmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mckinsey ile ilgili "Bu kuruluştan fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız, biz bize yeteriz" demesi oldu.

Biz bu açıklamayı her şeye rağmen olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Hatadan dönmek erdemdir.

Elbette bu konuda ortaya konulan başarı milletimize aittir. Bugün medyanın yüzde 95'i ellerinde olmasına rağmen iktidar, milletimizin ortaya koyduğu haklı tepkiye direnememiştir.

Şimdi iyi polis-kötü polis oynanır ve sanki yapılan anlaşmadan Cumhurbaşkanının haberi yokmuş da, bu yanlış karardan onun sayesinde dönülmüş izlenimi verilmeye çalışılıyor. Ama boşuna çabalamayın, buradan size bir kahramanlık hikâyesi çıkmaz. Çünkü hala McKinsey anlaşması ile ilgili açıklanması gereken birçok soru vardır.

Sonuçta bu şirket bir hayır kurumu değildir. Hangi bedelle, nasıl bir anlaşma yapıldığı dürüst ve şeffaf bir şekilde milletimizle paylaşılmalıdır.

Bundan Sonra McKinsey’i Değil, Saadet’i Dinleyin!

Suriye konusunda en başından beri Amerikalı partnerlerinizi değil Saadet’i dinleseydiniz bugün bu noktada olmazdınız.

Ekonomi konusunda Mckinsey’e değil, Saadet’e kulak verseydiniz bugün bu devasa krizle boğuşuyor olmazdınız.

Şehir hastaneleri, şeker fabrikaları konusunda rant lobisinin değil Saadet’in hazırladığı raporlara itimat etseydiniz bugün bu noktada olmazdınız.

Üretime dönük olmayan yatırımları durdurun dediğimizde bizi ihanetle suçlamak yerine birazcık dikkate alsaydınız bugün ülkeyi uçurumun kenarına getirmezdiniz.

Gelin bundan sonra McKinsey'i şunu, bunu değil Saadet'i dinleyin.

Bu tür uluslararası şirketlerin kışkacından ancak Milli Görüş feraseti ile kurtulabilirsiniz. Aksi takdirde McKinsey'den paçanızı kurtarır IMF'ye kaptırırsınız.

Biz öyle milyon dolarlarla değil, tek kuruş ücret almadan danışmanlık vermeye hazırız. Çünkü Saadet Partisi öyle çakma değil, yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli bir harekettir.

İktidar Krizi Değil, Algıyı Yönetmenin Peşinde!

Her hafta feryat ediyoruz, “ekonomimiz alev alıyor, kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.”

Ama krizle mücadele etmesi gerekenler hala krizi değil algıyı yönetmenin peşindeler. Bu yüzden 10 dakika içinde 10 defa çelişkiye düşüyorlar.

Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı aynı konuşmada önce; “İş adamlarımız bu krizi fırsata çevirecek” derken 10 dakika geçmeden; “Ekonominin kriz içinde olmadığını” söylüyor.

Ertesi gün çıkıyor krizin faturasını 70 yıl önceki bir fotoğrafa kesiyor. Ekonomik krizle böyle başa çıkamazsınız. TÜİK Başkan Yardımcısını görevden alarak enflasyonla, fırıncılara yasak koyarak zamlarla mücadele edemezsiniz!

Siz elektriğe üç ayda yüzde 54 zam yapacaksınız. Una, gaza, yağa zam yapacaksınız. Üretim maliyetlerini üç ayda üç katına çıkaracaksınız. Sonra çıkıp fırıncıyı, pazarcıyı, marketçiyi fırsatçılıkla suçlayacaksınız. Bu ülkedeki en büyük fırsatçı bu iktidarın bizzat kendisidir

Şeker Fabrikası Arazilerini Satmak Fırsatçılıktır

Fırıncı perişan, üretici perişan, çiftçi perişan, esnaf perişan, emekli perişan, iş adamı perişan.

Peki iktidarın gündeminde ne var? Şeker Fabrikalarının arazileri... Malumunuz geçen şubat ayında 14 şeker fabrikası özelleştirilmişti. Bu hafta Resmi Gazete’de sessiz sedasız bir ilan yayınlandı. Bu ilana göre şubat ayında özelleştirilen 14 şeker fabrikasının, 8’inin arazileri satışa çıkarıldı.

İşte en büyük rantçılık da en büyük fırsatçılık da budur. Memleket yanarken milletin elde kalan varlıklarını haraç mezat satmaya çalışmaktır.

Zaten bu iktidarın gündeminde yapmak diye bir şey yok. Tek bildikleri satmak. Bu iflas etmiş tüccar mantığıdır. Allah korusun yarın satacak bir şey kalmayınca ne yapacaklar merak ediyoruz.

Demokrasiyi Dinamitleyen Açıklama

Maalesef ülkemizde sadece ekonomi değil demokraside dinamitleniyor. Bu hafta sayın Cumhurbaşkanı’nı bir açıklama yaptı; “Mart

seçimleri geliyor. Teröre bulaşmış olan bu kişiler sandıktan çıkacak olursa beklemeden, anında gereğini yapıp kayyım atarız” dedi.

Bu yaklaşımı çok yanlış buluyoruz. Çünkü kanunlarımıza göre teröre bulaşmış bir kişi zaten aday olamaz. Aday olabilen birisi de sandıktan çıkarsa herkes buna saygı duymak zorundadır. Bu tür ifadeler demokrasiye ve sandığa olan inancı ortadan kaldırır. Bu çok tehlikelidir.

Seçimleri daha yapılmadan şaibeli hale getirir, milli iradeye gölge düşürür. Milli iradenin tecellisini engellemeye yönelik her niyet, bu millete yapılabilecek en büyük kötülük olur. Bu yüzden bin düşünüp bir konuşmak lazım gelir.

Bugün “güç bende, istediğimi yaparım” mantığı ile hareket edenler, böyle bir yolu açarlarsa yarın aynı muameleye kendileri maruz kalırlar. Tarih bunun dramatik örnekleriyle doludur.

Cemal Kaşıkçı Meselesi Bütün Yönleriyle Araştırılıp Aydınlatılmalıdır

Son olarak hem iç politikayı hem de dış politikayı alakadar eden Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesine değinmek istiyorum.

Mesele uluslararası bir krize dönüşmüş durumdadır. Öncelikli temennimiz bu vahim olayın bir an evvel bütün yönleriyle araştırılıp, aydınlatılmasıdır.

Konu ile alakalı vahim iddialar ve cevaplanması gereken onlarca soru var:

- Cemal Kaşıkçı kaçırıldı mı, öldürüldü mü?
- Büyükelçilikten çıktı mı hala büyükelçilikte mi?
- Cemal Kaşıkçı ile alakalı görüntüler nerede ve akıbetleri ne oldu?
- Suud'tan İstanbul'a gelen iki uçaktaki esrarengiz şahıslar kimlerdi?

Bütün bu sorular cevap beklemektedir.

Ama bir faili meçhulü çözmek için sorulması gereken en önemli soru: “bu cinayet kimin işine yarar?” sorusudur.

Cemal Kaşıkçı hangi bilgilere sahipti? Sahip olduğu bilgiler yüzünden mi yok edildi? en önemlisi de sahip olduğu bu bilgiler kimi ya da hangi ülkeleri rahatsız etti?

Biz bu olay bahane edilerek Türkiye'nin başına yeni çoraplar örülmesinden endişe ediyoruz. İnşallah bütün sorular cevap bulur ve olay hiçbir tereddüde yer bırakmayacak bir şekilde çözümlür.

Her zaman söylediğimiz gibi biz bütün uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz.

Allah (cc) ülkemizin, bölgemizin ve bütün insanlığın yardımcısı olsun.

BASIN TOPLANTISI

17 Ekim 2018

Mülteci Dramı

Her hafta basın toplantımızda acı bir haberle başlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef bu hafta da mültecileri taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 22 masum insan hayatını kaybetti.

Bu hafta 8 mülteci de Ege'de boğularak can verdiler. Bir umut yolculuğu daha acı bir sonuçla neticelendi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bu dramın iki sorumlusu var.

- Birincisi, sınırları hakka hukuka göre değil petrol havzalarına göre çizen küresel emperyalizm.

- İkincisi de İslam dünyasının içinde bulunduğu acziyettir. Bizim üzerimize düşen öncelikli görev insanların yaşadıkları topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamalarını temin etmek olmalıdır.

Brunson Meselesi

Malumunuz olduğu üzere bu haftanın en önemli gündem başlıklarından birisi de Rahip Brunson'un serbest kalması ve ülkesine dönmesidir.

Biz kararın açıklandığı gün konu ile alakalı ironik bir açıklama yaparak "Yine Amerika'yı dize getirdiler" demiştik. Çünkü biliyorduk ki iktidar, bu olaydan da, kendisine kahramanlık payesi çıkartacaktı.

Nitekim karar açıklandıktan sonra birbiri ardına trajikomik açıklamalar gelmeye başladı.

“Efendim biz kararlı duruşumuzdan asla taviz vermedik” dendi. Evet, hükümet kararlı duruşundan asla taviz vermeyip Brunson’u verdi.

Orantısız Adalet

Brunson’a yapılan suçlamalar neydi?

- Ajanlık
- 15 Temmuz Kalkışmasının örgütlenmesi
- Terör örgütlerine yardım ve yataklık
- Provokatörlük

Bunların her biri için gerekli olan ceza bizim kanunlarımızda açık bir şekilde ortadadır. Peki Brunson’a ne kadar ceza verildi?

3 Yıl 1 Ay 15 Gün!

Bu ülkede baklava çalan çocuğa bile 9 yıl ceza verildiğini biliyoruz. Neymiş, bağımsız yargı

kararıymış, yargıya kimse müdahale edemezmiş, ajan ceza almış vs... Bu ülkede ajanlık yapmanın, hele ki 15 Temmuz gibi bir kalkışmaya kalkmanın cezası 3 yıl hapis mi? Orantısız güç, orantısız siyaset biliyorduk ama bu arkadaşlar literatürümüze “Orantısız Adalet”i soktular.

Şimdi burada şu soruyu sormak gerekiyor:

Brunson masumsa neden tutukladınız, suçlu ise neden serbest bıraktınız?

Bu Ülkenin İnsanı da Adalet Bekliyor

Brunson olayı bir kere daha göstermiştir ki, Türkiye’de adalet mekanizması ciddi biçimde yara almıştır.

Yargımız ne yazık ki bağımsızlığını kaybetmiştir. Ajan dedikleri, 15 Temmuz’u planladılar dedikleri kim varsa teker teker serbest bıraktılar.

- Merkel istedi, Deniz Yücel serbest bırakıldı.

- Trump istedi, Brunson serbest bırakıldı.

Ama bugün hala 28 Şubat mağdurları hapiste.
Darbeden haberi dahi olmayan 3 günlük erler
18 yaşındaki Harbiye öğrencileri hala hapiste.

Morbeyin Bylock mağduru olduğu anlaşıldığı
halde hala binlerce insan işine dönemiyor.

İlla bu insanların adalete kavuşması için başka
bir ülkeye mi çalışıyor olması gerek?

Bu ülkenin insanı neden adaletten mahrum bı-
rakılıyor. Buradan iktidara sesleniyorum:

Unutmayınız ki: “Mazlumun ahı titretir arşı”

Mazlumların ahını alarak ancak kendi akıbeti-
nizi tehlikeye atmış oluyorsunuz, haberiniz ol-
sun.

ABD'yi Stratejik Müttefik Olarak Görmekten Vazgeçin!

Brunson'un tahliyesinden sonra gerek sözlü açıklamalar gerekse yazılı açıklamalar ile karşılıklı mesajlar verildi.

Ne dendi, bu mesajlarda: ABD ile ikili ilişkilerin ve müttefikliğin arttırılacağı!

Daha dün düşmanca tavır sergilediler bugün yeniden dost oldular. ABD değil miydi, binlerce tır silahı terör örgütüne veren? ABD değil miydi, Suriye'yi, Irak'ı paramparça eden?

ABD değil miydi, onlarca şehit vermemize sebep olan? ABD nereye müdahale etmişse kan ve gözyaşı olmuştur.

Buradan hükümete sesleniyorum: Bu 'gel-git'li dış politika ile bu ülkeye zarar veriyorsunuz! Böyle dış politika olmaz. ABD'yi bir an önce stratejik müttefik olarak görmekten vazgeçin.

Bir kere daha söylüyoruz, dik durmak başka diklenmek başka!

Ekonomik Kriz

Her hafta üzerinde duruyoruz, içinde bulunduğumuz ekonomik kısıkaçtan çıkmak için adeta feryat ediyoruz.

Lakin şairin dediği gibi; “biz bağıyoruz fakat birileri hiç duymuyor”

Durumun vahameti ortadadır, anlamak isteyenlerin çarşığı, pazarı, esnafı gezmeleri dinlemeleri yetecektir. Doların son günlerde değer kaybetmesi Türkiye ekonomisinin düzeleceği manasına gelmez. Temel göstergeler hala düzelmedi. Sözde tedbir yetmez.

Esnaf kan ağlıyor, üretici kan ağlıyor, insanlar evlerini zor geçindiriyor. İktidar bu işin altından şu ana kadar Brunson’u bahane ederek kalktı.

Şimdi merak ediyoruz, papaz iade edildiğine göre bundan sonra krizin faturası kime kesilecek? Anladığımız kadarı ile bu krizin faturası

her zamanki gibi üreticiye, esnafa, insanımıza kesilecek.

Zenginler daha zengin fakirler daha fakir hale gelecek. Bu krizle mücadelenin tek bir yolu var, israf ve yolsuzluğun önlenip üretim ekonomisine bir an önce geçilmesidir.

Ne yazık ki yönetimin ne israf ne yolsuzluk anlayışı bizim anlayışımızla bağdaşmıyor. Üretime yönelik yatırım anlayışları da bağdaşmıyor.

Yoksa zabıtalının, polislerin dükkân dükkân gezip zam kovalaması ile bu krizin üstesinden gelemezsiniz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Ülkemizde birçok kişiyi alakadar eden bir başka konu ise “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” meselesidir. Malumunuz olduğu üzere bu mesele gündemdeki sıcaklığını korumaktadır. Konu Meclis gündemine de getirildi.

Dün de Sayın Cumhurbaşkanını şöyle bir açıklama yaptı:

“Erken emeklilięi sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Biz ekonomide kurtuluş savaşı verdięimiz dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye soruyorum”

Bizim bu konuda tavrımız net; ne devlet zarara uğratılmalı ne de vatandaş mağdur edilmelidir. Lakin ekonomik bir savaş veriyoruz bahanesinin arkasına sığınanlara şunu hatırlatmak istiyorum.

Vatandaşa gelince verilen ekonomik savaş, Külliyeinin masraflarını arttırmaya gelince neden bir anda ortadan kayboluyor.

Mesela orta vadeli planda ödeneęi en fazla artan kalem, Cumhurbaşkanlığıdır.

2018’de 845 Milyon Lira olan ödenek 2019’da tam 3 katına 2,8 Milyar Liraya çıkarılıyor.

Ekonomik Savaşın Faturası Millete Kesiliyor

Bu ekonomik savaşın yükünü neden sadece garibanlar, işçiler, memurlar, evine ekmek götürme derdine olanlar çekiyor.

Makam arabalarına, ejder meyveli içeceklere, lüks ve şatafata kaynak bulunabilirken bugün vatandaşa kaynak yok, ekonomik bir savaşta-
yız demek doğru değildir.

Bakınız çok net söylüyorum, bu ülkenin bir derdini bir sıkıntısını yediden yetmişe herkes sırtlamaya hazırdır.

Bu millet rahatından, gelirinden her şeyden taviz verir lakin ülkemizin selametinden taviz vermez.

Fakat vatandaştan fedakârlık bekleyip israf ve şatafattan taviz vermeyenler bu durumun tarih ve vicdan önünde hesabını veremezler.

Her zaman söylediğimiz gibi biz bütün uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz.

Allah (cc) ülkemizin, bölgemizin ve bütün insanlığın yardımcısı olsun.

BASIN TOPLANTISI

24 Ekim 2018

2019 Bütçe Rakamları

Gündemin en önemli başlıklarından birisi 2019 Bütçesidir. Dün itibariyle Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Tasarıya göre 2019 yılında;

880 milyar 360 milyon lira gelir, (2018 Gelir Hedefi 821.8 Milyar TL) 960 milyar 976 milyon lira harcama hedefleniyor. (2018 Gider Hedefi 893 Milyar TL)

Yani 80 milyar 360 milyon liralık bütçe açığı var. (2018 Beklenen Bütçe Açığı 72 milyar)

Tarihten ders almak lazım. Bu kısır döngü Osmanlı'yı çökermiştir.

Bu tablo Osmanlı Devleti'nin çöküşünden önceki son 80 yılın özetidir. Çünkü açık verdikçe borçlanırsınız, borçlandıkça açık verirsiniz.

Sonra bu açığı kapatmak için menkul, gayrimenkul sahip olduğunuz bütün değerleri elden çıkarmak zorunda kalırsınız.

İşte maalesef bu noktaya gelmiştir. Elde kalan bütün varlıkların bir bir elden çıkarılması bunun sonucudur. (Varlık Fonu)

Bu kısır döngüyü borç alarak değil ancak 3 yolla çözebilirsiniz

1- Kaynak bularak,

2- Bulduğunuz kaynakları tüketime değil üretime yatırarak.,

3- İstisraf ve yolsuzluğu önleyerek.

Bütçedeki Faiz Ödemesi

Bütçedeki en dikkat çekici rakam ise yine faiz ödemeleridir.

2018 bütçesindeki faiz gideri 71.7milyar liraydı.

Peki, 2019 Bütçesindeki faiz ödemesi ne kadar? 117.3 milyar lira.

Gerçekten korkunç bir tablo.

Bunun bir tek anlamı var:

Yine milletin alın teri, emeği faiz yoluyla bir avuç rantiyeciye aktarılacak!

Siz, faize bir yılda 117 milyar lira ödeyeceksiniz sonra kalkıp emeklilikte yaşa takılanları yük olarak göreceksiniz. Bu ülkenin üzerindeki en büyük sizsiniz! Borç almayı maharet sayan anlayışınız maalesef ülkeyi ekonomik bir felaketin eşiğine getirmiştir.

Ekonomideki endişe birçok kurumu da yeni arayışlara yönlendiriyor. Tüsiad Ekonomi Toplantıları gibi çeşitli kurumlar konuyu masaya yatırıyor çare arıyor. Aslında bu arayış “yanlış nereden yapıyoruz?” sorusunu soruyor.

En büyük endişe ise, “kısa vadede çözüm olabilirmiş gibi görünen, oysa uzun vadede daha büyük sorunlara neden olabilecek uygulamalardır.

İşte bütçede yükselen faiz kalemi bunun en önemli göstergesidir.

Rakamlar Hükümetin Kimliğini Ele Veriyor

Bütçe rakamları bir iktidarın kimliğini ele verir. Bu rakamlar üzerinden 2019 bütçesinin röntgenini çektüğümüzde 4 sonuç görüyoruz:

1- Bu bütçe Türkiye bütçesi değil, Külliye bütçesidir.

2- Bu bütçe üretim bütçesi değil, tüketim bütçesidir.

3- Bu bütçe kalkınma bütçesi değil, oyalama bütçesidir.

Bu bütçede;

Emekli yoktur.

Asgari ücretli yoktur.

Memur, işçi, emekçi yoktur.

Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkâr yoktur.

Çiftçi, üretici yoktur.

Aslan payı her yıl olduğu gibi bu yılda rantiyeciye, bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır.

Yine en çok faiz lobisi kazanacaktır. Rakamlar bunun habercisidir.

Denk Bütçe - Havuz Sistemi

Hiç sözü uzatmaya gerek yok!

Denk bütçe yapmadan faiz lobisini engelleyemezsiniz.

Havuz sistemini kurmadan sömürüyü önleyemezsiniz.

Üretim ve ihracat seferberliği başlatmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz.

Her işin başına, önce ahlak ve maneviyat düsturunu koymadan haksızlığı ve ahlaksızlığı önleyemezsiniz.

Şahsiyetli bir dış politikaya geçmeden sözü dinlenir itibarlı bir devlet haline gelememezsiniz.

Biz bunları deyince iktidar diyor ki:

“Efendim bizde havuz sistemini kurduk, işte varlık fonu bunun için kuruldu” şeklinde serzenişte bulunuyorlar.

Bizde diyoruz ki, milletin istifade etmediđi dibi delik bir havuz sistemine havuz sistemi denmez!

Andımız Tartışması

Malumunuz olduđu üzere bu haftanın önemli başlıklarından birisi de Danıştay'ın almış olduđu andımız kararıdır.

Bir anda sanki yıllardır yaşanan problemlerin temeli buymuş gibi bir atmosfer ortaya çıktı.

Bakınız çok açık ve net söylüyorum, bugün ülkemizin asıl meselesi andımızın okunması veya okunmaması değildir.

Ekonomimiz alev almış kriz her yeri sarmış durumdadır.

İçinde bulunduğumuz coğrafya ciddi karışıklıklar ile karşı karşıyadır.

Sosyal politikalar iflas etmiş, toplum cinnet hali içerisinde.

Gençlerimiz bugün elimizden kayıp gitmekte alkol ve uyuşturucu ilkokul sıralarına kadar inmiş vaziyettedir.

Adalet yara almış, yargıya güven ortadan kalkmıştır.

Peki bunca badire ve felaketin içerisinde biz neyi tartışmak zorunda kalıyoruz; Andımız ve İş Bankası hisselerini!

Buradan muhalefete seslenmek istiyorum, iktidarın bu basit gündem değiştirme taktiklerine aldanmayınız.

Bizim meselelerimizin aciliyetli konular olması elzemdir.

Ülke elden giderken Bizans'ın papazları misali meleklerin kanat sayısını tartışmak mantıklı değildir!

Türkiye'nin Yönetim Problemi Var

Geldiğimiz noktada artık çok açık ve net bir şekilde görülüyor ki; Türkiye yönetilemiyor!

İktidar suni tartışmalar ve kendisinden önce yapılanları gündeme getirerek ayakta kalmaya çalışıyor.

Burada şu hikâyeyi manidar buluyor ve aktarmak istiyorum;

Geçen yıl grup toplantısında aynı hikâyeyi Sayın Cumhurbaşkanı da anlatmıştı malumunuz.

Hikâye şu:

Yeni göreve başlayan Sadrazam masasının üzerinde 1 not 3 zarf görür.

Notta başın sıkıştığında mektupları sırası ile açar. Bir süre sonra halkın yönetimden şikâyetçi olması ile aklına mektuplar gelir ve ilkini açar.

Mektubun içerisinde “yapamayacak olsan bile sürekli vaatte bulun” diye yazar. Sadrazam vaatleri sıralar ve bir süre rahatlar.

Lakin halk yeniden şikayetçi olmaya başlayınca 2. Mektubu açar. O mektubun içerisinde ise “kendinden önceki yönetimleri suçla” yazar.

Bir müddet işler böyle gider lakin halk yine şikayetçi olunca son mektubu açar ve şu satırları görür:

“3 Mektupta senden sonra gelecek olan için yaz”

Endişemiz şu ki iktidar görevi devrettiğinde masasının üzerinde 3 mektup bırakıp gitmiş olacak.

Bizim Kırmızı Çizgimiz: Memleketin Selameti ve İnsanımızın Huzurudur

Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortadadır. Bu durumun içerisinde yepyeni meseleler ortaya çıkmaktadır.

Şimdi bir kırmızı çizgi açıklama yarışı aldı başını gidiyor. Elbette herkesin kırmızı çizgileri var. Bu konuda bizimde bir takım kırmızı çizgilerimiz var.

Bizim kırmızı çizgimiz;

- Adalet arayan mağdurlardır.
- Fitre parasına muhtaç hale getirilmiş asgari ücretlilerdir.
- Şeker fabrikası işçileri ve mahsulü para etmeyen çiftçilerimizdir.
- Borç mağduru milyonlardır.
- Atanamayan öğretmenler, iflas eden esnaf ve tüccarlardır.

- Ođluna okul pantolonunu alamayan babalardır.

Velhasıl kelim bizim kırmızı çizgimiz bu memleketin selameti ve insanlarımızın huzurudur.

Af Meselesi

Bir başka önemli meselemizde haftalardır tartışılan af konusudur.

Sayın Cumhurbaşkanı yaptığımız çağrılara kulak vermiş olması lazım ki; bizim dediklerimizi tekrarlayarak:

“Devletin şahıslara karşı işlenen suçlarda af yetkisinin olmadığını belirtti.”

Bu konuda elbette ki memnuniyetimizi belirtiriz. Sayın Cumhurbaşkanı'n dediğı gibi devletin ancak kendisine karşı işlenen suçlarda af yetkisi vardır.

Lakin bu açıklama yeterli değildir. Bugün binlerce mağdur söz konusudur. FETÖ ile irtibatı olmayan ve yahut ta tıpkı kendileri gibi kandırılan gariban insanlarla hapisaneler doludur.

Hala 28 Şubat mağdurları hapis yatmaktadır.

Bunların bu mağduriyetlerinin giderilip bu insanların tekrar topluma adapte olması için gerekli çalışmayı yapmak devletin görevidir.

Yoksa toplum sosyal bir infialin bir çöküşün eşiğine gelmiş bulunmaktadır.

Her zaman söylediğimiz gibi biz bütün uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz.

Allah (cc) ülkemizin, bölgemizin ve bütün insanlığın yardımcısı olsun.

BASIN TOPLANTISI

31 Ekim 2018

29 Ekim Tebrik Mesajı

Bu haftanın en önemli başlıklarından birisi şüphesiz ki, pazartesi günü 95. Yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin ilanıdır.

20. yy. başlarında İslam dünyası büyük bir baidirenin içine girdi. Bu süreç Müslüman ülkelerin işgali ve sömürgesi ile devam etti.

1. Dünya savaşı akabinde ise Osmanlı Devleti işgale uğradı ve toprakları parçalara ayrıldı.

İşte bu emperyalist sömürgeci anlayışa karşı duruşun nişanesidir 29 Ekim Cumhuriyetin ilanı.

29 Ekim takvimlere sıkıştırılmış bir anmanın ötesinde mevcudiyetimizin, milli kimliğimize göre şekillendirilmesi olarak değerlendirilmelidir.

Unutulmamalı ki Cumhuriyet, cumhurun yani halkın yönetimde söz sahibi olması demektir.

Bu mana ile necip milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını bir kere daha tebrik ediyorum.

29 Ekim Resepsiyonu Tartışmaları

Malumunuz olduğu üzere bir başka gündem meselemiz ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasıdır.

Muhalefet ve iktidar arasında konu ile alakalı sert tartışmalar yaşanmaktadır. Konu hakkında geçen haftada biz kanaatlerimizi belirtmiştik.

Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmamak hem ülkemizi hem geleceğimizi yıpratmaktadır.

Türkiye ekonomiden adalete, eğitimden dış politikaya her konuda büyük sorunlarla karşı karşıyadır. İnsanımız geçim sıkıntısına düşmüş, gelecek ayın hesabını yapmaktadır.

Coğrafyamız ateş çemberinin içerisinde. Ülkemizde uluslararası konu haline gelen cinayetler işlenmektedir.

Bunların tartışılmasını istemeyen iktidar ne yazık ki her hafta yeni bir tartışma konusu ortaya atmaktadır.

Bir hafta İş Bankasının, bir hafta andımızın, bir hafta resepsiyonun tartışılmasını istemektedir.

İstanbul Havalimanı Açılışı

Üzerinde durmak istediğimiz bir başka husus ise 3. Havalimanının açılışıdır.

İsmi İstanbul Havalimanı olan yeni havalimanının öncelikle milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ederim.

Ümit ederiz ki, Türkiye bu havalimanının getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendirir ve memleketimizin hayrına kullanır.

Burada birkaç hususa değinmek istiyorum. Biz İstanbul Havalimanının inşasını ve açılışını elbette önemli görüyor ve destekliyoruz.

Lakin havalimanı, köprü ve yol yapmada ortaya konulan gayretin üretime yönelik tesislerde de ortaya konulmasını istiyoruz.

Havalimanları, yollar, köprüler elbette önemlidir lakin üretmeyen ekonomi ayakta duramaz. Bugün içinde bulunduğumuz krizin en büyük sebebi bugüne kadar paranın betona gömülmesidir.

Temennimiz bundan sonraki süreçte açılışı yapılacak tesislerin üretim merkezli tesisler olmasıdır.

Havalimanı İşçilerinin Mağduriyeti

Açılan yeni havalimanı hakkında Őu noktaya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Bu önemli ve büyük proje bu havalimanında yaşanan bazı olumsuz gelişmeleri görmezden gelinmesine sebep olmamalıdır.

Hepinizin bildiđi gibi havalimanı işçilerinin dramı ve yaşadıkları ortadadır.

Ayrıca havalimanının 12 yıllık dış hat yolcu geliri için Sayın Cumhurbaşkanı 342 Milyon Avro garanti verildiđini belirtti.

Fakat Sayıştay 2016 raporunda 12 yıllık garanti miktarı 6,3 Milyar Avro olarak görölmektedir.

Bu hususta yaşanan çelişkiyi de ortaya koymak bizim görevimizdir.

Donarak Şehit Olan Askerler

Bu hafta hepimizin yüreğini parçalayan bir gelişme yaşandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıkan Jandarma Özel Harekât uzman çavuşlar Asım Türkel ve Ferruh Dikmen, ne yazık ki donarak şehadet şerbetini içti.

Bu elim hadise adeta bize Sarıkamış Harekâtını hatırlattı. Bir asır evvel bu milletin evlatları bu memleketin selameti için donarak şehadete yürümüşlerdi.

Ne yazık ki bir asır sonra yine bu milletin fedakâr evlatları ülkemizin selameti için donarak şehadete yürüdüler.

Konunun mahiyeti ortadadır.

100 yıl evvel elde bulunan imkânlarla yaşanan acı olayı bir nebze olsun açıklamak mümkündür. Fakat 2018 Türkiye'sinde meteorolojinin saat başı hava durumu verebildiği bir ortamda

yaşanan bu acı olayı milletimizin vicdanına bırakmak istiyorum.

Tekraren şehitlerimize rahmet, acılı ailelerine de sabrı-ı cemil niyaz ediyorum.

Eğitim Vizyonu

Geçtiğimiz hafta, Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir Eğitim Vizyonu paketini kamuoyuna açıkladı.

Açıklanan eğitim modelinde olumlu bazı yaklaşımlar var ancak bu yaklaşımlar kâğıt üzerinde kalmamalıdır.

Çünkü eğitim şu an Türkiye'nin en önemli konularından birisi ve ne yazık ki kanayan bir yara haline gelmiştir.

Şunu sormadan edemiyor insan, neden 16 yıldır iktidarda olan bir hükümet en hayati konulardan biri olan eğitimde bir türlü işleri rayına oturtamaz?

Bugün üniversitede okuyan veya üniversiteden mezun olmuş hiçbir gencimiz okula başladığı sistem ve müfredat ile mezun olamadı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı göreve başladığında toplumun bütün kesimlerine ümit verdi.

Biz ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz.

Lakin özellikle özel okul denetimlerinin bu süreçte arttırılması şarttır.

Eğer süreç böyle giderse şu tablo hiçbir zaman değişmeyecek ve kötüye gidiş devam edecek;

- OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye.

- Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), "Eğitim Kalitesi 2018" başlığıyla yayımladığı listede Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkelerin ardından 99. Sıradada yer aldı.

- Yine aynı raporda (WEF) Matematik ve Fen bilimlerinde yine bu ülkelerin ardından 107. Sırada yer alıyor.

Türkiye Sürekli Beyin Göçü Veriyor

Tüm bunlar varken ne yazık ki yetişmiş, yetenekli gençlerimiz insanlarımız yurt dışına göç ediyorlar.

TÜİK'in son verilerine göre geçtiğimiz yıl (2017) yurt dışına göç eden vatandaşların sayısı %42 artışla 250 bini geçti.

Türkiye şu anda çok ciddi bir beyin göçü ile karşı karşıyadır.

Teknoloji, sanayi, tıp, sanat, aklınıza gelebilecek her türlü alanda bu ülkenin nitelikli insana ihtiyacı var.

Ancak bu insanlar birer birer başka ülkelerin yolunu tutuyorlar.

Neden mi?

Adaletle güven yitirildi, adaletle güven olmayan bir ortamda insanlar bulunmak istemez.

Liyakat yok oldu, torpil olmadan hiçbir iş halledilemez hale geldi.

Üretime yönelik yatırımlar olmaz ve fabrikalar kapanırsa elbette beyin göçü olur.

Basın Özgürlüğü Sıralamamız

Türkiye bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında Hindistan, Güney Afrika, Endonezya Nijerya, gibi ülkelerin arından 157. Sırada yer aldı.

Şimdi iktidar “Avrupa bizi kıskanıyor” diyor ama görünen o ki pek çok konuda Afrika ülkelerinden de gerideyiz.

Hal böyle iken Avrupa bizi niye kıskansın?

“Parmakla gösterilen bir ülke olduk” diyorlar.

Hakikaten de parmakla gösterilecek haldeyiz. Bazen kötü örnekler de parmakla gösterilip “onun gibi olma” mesajı verilir.

Nasıl olur da Türkiye gibi bir ülke eğitimde, basın özgürlüğünde alt sıralarda olur?

Ne yazık ki bugün ülkemizde demokrasi yalnızca seçim günü sandığa gidip oy vermeye indirgenmiş durumda.

Yöneticileri hesap vermeyen bir toplum refah toplumu olamaz.

Bugün ne yazık ki medya bir baskı altındadır. Bazen zam haberini yabancı haber ajanslarından duyduğumuz oluyor.

Şimdi bunlar varken, Avrupa bizim neyimizi kısıkansın?

Eğitimde son sıralarda olmamızı mı?

Basın özgürlüğünde Nijerya'nın gerisinde olmamızı mı?

4'lü Zirve

Son olarak dıř politikada yařanan bir takım geliřmelere de deęinmek istiyorum.

Türkiye'nin ev sahiplięindeki Suriye konulu 4'lü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla İstanbul'da icra edildi.

Biz bu hususlarda daha önce defaatle kanaatimizi belirttik.

Bir kere daha bu husustaki görüşlerimizi paylaşmak istiyorum.

Biz dünyada ve coğrafyamızda barışı ve huzuru tesis edecek her türlü temasın yanındayız.

Herkesle oturup görüşülmeli ve bütün insanlığın saadeti için çaba sarf edilmelidir.

Fakat şunu da belirteyim ki bu coğrafyada bir takım emelleri ve projeleri olanlarla barışın tesis edilmesi mümkün değildir.

Ayrıca bu coğrafyanın asli unsurlarını bir kenara bırakıp kurtuluşu Paris, Moskova, Berlin’de aramak akıl karı değildir.

Bu coğrafyanın sorunlarını Tahran, Şam, Bağdat, Kahire, İslamabad, Ankara bir araya gelerek çözebilir.

İbni Haldun’un dediği gibi “Coğrafya Kaderdir”

Bu coğrafyanın kaderi ise İslam ülkelerinin bir araya gelmesi ile ancak refaha kavuşabilir.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD’nin Pittsburgh kentinde sinagoga düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Hangi dine, hangi ırka, hangi mezhebe mensup olursa olsun sivillere yönelik bu tür terör saldırılarının karşında olmaya devam edeceğiz.

Son olarak Endonezya'da düşen uçakta hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor, Endonezya halkına baş sağlığı diliyorum.

Her zaman olduğu gibi biz bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz.

Şüphesiz ki güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah'tır.

Allah (cc) Ülkemizin, Milletimizin ve İslam Âleminin yardımcısı olsun.