

sınırlar bir bir yıkılıyor. Bu bağlamda, yerleşik tabular yeniden sorgulanıyor, hatta, önemli kavramlar dahi yeniden tanımlanıyor. İnternetle birbirine bağlı beyinlerin yönlendirdiği bu yeni düzende, 2000'li yıllar ve ötesine damga vurmaya namzet yeni güç odakları oluşuyor. Artık, yarınlar, bilgi çağını doğru algılayabilen, düşünen, sorgulayan, üreten insanların olacaktır. Artık, millî güvenliğin, ulusal egemenliğin sağlanması ya da güvenlik altına alınmasına ilişkin olarak, klasik dayanakların dışında, yeni bir ölçü tüm dünyaya hâkim hale gelmektedir; o da, bir ülkeyi, tüm fırsat, imkân, potansiyel ve sorunlarıyla kavrayarak öbür günlere taşıyabilecek genç beyinlerin yetiştirilmesidir. Türkiyemizin de, bu zor süreçten başarıyla geçerek, yeni dünya düzeninde kendisine layık bir yer edinmesi, en önemli hedefimiz olmalıdır. Bu büyük ve kutsal hedefe ulaşabilmek için, millet olarak, her türlü imkânâ sahip olduğumuz kesindir; ancak, bu tükenmez potansiyelden, vakit geçirilmeksizin yararlanılmasının kaçınılmaz olduğu bugünlerde, hâlâ demokrasi ya da laiklik tarifile vakit öldürme lüksüne de sahip olmadığımızı düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizlere düşen en önemli görevin altını ise, bu kavramlardan asla taviz vermeden, gelecek nesilleri düşünme sorumluluğu olarak çizmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, millî bayram sözcüğünden buralara geldik; sözü, yine aynı yere bağlamak istiyorum. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, millî birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı günleri, sadece, geçmişî yâd etme veya geçmişî övgü düzme günleri olarak değil, aynı zamanda, kendimizle hesaplaşma vesilesi olarak da algılamak gerektiğine inanıyorum. Ben, millî günlerimizin, her şeyden önce, Yüce Atatürk'ün, muasır medeniyetler seviyesine yükselme olarak belirlediği hedefe ulaşmada ne ölçüde başarılı olabildiğimizi sorgulamamıza da vesile teşkil etmesini diliyorum.

Bu mutlu yıldönümünde, başta ilk Başkanımız ve devletimizin kurucusu Yüce Önder Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün üyelerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta bulunan tüm üyelerimizi, siz sayın milletvekili arkadaşlarımı ve yüce milletimizi tekrar kutluyor, sağlık, esenlik ve başarı dilekelerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, siyasî parti gruplarının sayın başkanları ile grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulunan siyasî partilerin genel başkanlarına, genel başkanı milletvekili olmadığı takdirde bir temsilcisine 10'ar dakika süreyle söz vereceğim.

Söz sırasını okuyorum: Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erbakan, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Bülent Eçevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Deniz Baykal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmet Sezgin.

İlk söz, Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erbakan'ındır.

Buyurun Sayın Erbakan (RP sıralarından ayakta alkışlar)

REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) – Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, aziz milletimizin kıymetli evlatları; hepinizi, Hükümetimiz ve Refah Partisi Grubu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bugün, 23 Nisan 1997; üç bayramı bir arada kutluyoruz: Birinci bayramımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'deki açılışının 77 nci yıldönümü bayramıdır. İkinci bayramımız, millî hâkimiyet, yani ulusal egemenlik bayramımızdır. Üçüncü bayramımız ise, çocuk bayramımızdır. Bayramlarımız kutlu olsun.

Bu bayramlarımızın ve kutlamaların çok büyük önemi olduğuna inanıyoruz; çünkü, bu vesileyle, bir kere daha, temel hedeflerimizi ve temel esaslarımızı hatırlamak, gözden geçirmek ve şurulanmak fırsatını buluyoruz.

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hangi şartlar altında, nasıl kurulduğunu idrak için, 77 yıl öncesini bilmek gerekir. Dış güçler, bir asır evvel, bütün insanlığı kendilerine tabi bir topluluk haline getirmek ve onları kolayca sömürebilmek için, yeryüzünde hakkı ve adaleti savunan Osmanlı Devletini parçalamayı ve ülkemizin insanlarını köle yapmayı hedef almışlardı. Bunun için, etkin mihraklar, dış yönetimleri yönlendirerek, bu maksada ulaşabilmek için, içimizden ve dışımızdan, çeşitli yollara başvurular. Trablus, Balkan ve Cihan Harplerini yapmaya mecbur kaldık. Takriben on yıl süren savaşlardan sonra, öntümüze Sevr Antlaşması konuldu. İşte, o zaman, militemiz "ya istiklal, ya ölüm" dedi ve 1918'den sonra, beş yıl daha süren İstiklal Savaşımızı yaptık.

İstiklal Savaşımızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması, 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, yani bu Meclisle mümkün olmuştur. Bunun için, 23 Nisan çok önemli bir gündür; bu Meclis, çok önemli ve büyük, manalı bir meclistir.

Bu Meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl bir kere daha hatırlamakta ve bundan büyük ders almakta yarar vardır. Bunun için en iyi yol, bu Meclisi açan ve toplantıya çağıran Mustafa Kemal Atatürk'ün, Meclisi toplantıya çağırmak için bütün Anadolu'ya göndermiş olduğu çağrı metnine bakmaktır. Bu metinde aynen şu cümleler yer almıştır: "Büyük Millet Meclisinin açılış gününü cumaya tesadüf ettirmekle, bu kutsal günün hayırlılığından faydalanılacak ve tüm sayın milletvekilleriyle, Hacı Bayram Velî'de, arınmış camide cuma namazı kılınırken, nurlu Kur'an ve salâta sığınılacaktır. Namazdan sonra, Lihyei saadet ve sancakı şerif alınarak, Meclis binasına gidilecektir. Meclise girmeden önce dua okunacak, kurban kesilecektir. Bu törende, camiden başlanılarak toplantı yerine gelinceye kadar, kolordu kumandanlığınca, askerî birliklerle özel hazırlık yapılacaktır."

İşte bu Meclis, 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. Görüldüğü gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 77 yıl önce şu gayeler için kurulmuştur:

- 1- Ülkemizin bağımsızlığını temin etmek,
- 2- Bizi parçalayıp köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri vatanımızdan kovmak,
- 3- Ülkemizde hak ve adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak.

Hepimizin bildiği gibi, bu maksat için kurulan ve toplanan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın gerçek temsilcisi olarak ideal bir Meclis olarak çalışmıştır. Bu bakımdan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız, bunları daima gaye edinmeliyiz ve bu özelliklerden ders almalıyız:

- 1- Millettin özüne, kendine, tarihine ve inancına bağlılık,
- 2- Millî iradeyi aynen temsil, ona saygı ve bağlılık,
- 3- Çoğulcu demokrasi, millet mozaiği,
- 4- Fikir ve inanç hürriyeti,
- 5- Millete ve onun başarısına inanmak,
- 6- Her türlü güçlüğün ve imkânsızlığın yenileceğine, militemizin, milletler camiasının en ileri noktasında gerçek yerini alacağına inanmak,
- 7- Kaba kuvveti değil, hakkı ve adaleti üstün tutmak.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, örnek bir meclis olarak kurulmuş, çalışmış, bu hususiyetleriyle her türlü güçlüğe ve imkânsızlığa rağmen, vatani yabancıların işgalinden kurtarmış ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını gerçekleştirmiştir.

Bu bayram gününde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu hususiyetlerini bir kere daha iyice tanımak, onu örnek alarak, ondan ders alarak, bugün de, aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak inançla, azimle çalışmak, en önemli görevimizdir. Bu bayramı bunun için coşkuyla kutluyoruz.

Bugün, sadece Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 77 nci yıldönümünü değil, aynı zamanda Millî Hâkimiyet Bayramımızı, yani demokrasi bayramımızı da kutluyoruz. Bu münasebetle, millî hâkimiyet esası üzerinde bilhassa durmakta fayda vardır.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ilkeye, sarsılmaz bir samimiyet ve sadakatle bağlıydı. Tek gayesi, halkın arzusuna uygun icraatı gerçekleştirmektir, onun arzusuna tercüman olmaktır. Bu zihniyetle İstiklal Savaşımız yapıldı, sömürülen bütün ülkelere öncülük edildi ve son yüzyılın önemli, büyük bir şerefine nail olundu.

Millî Hâkimiyet Bayramımızı kutladığımız bu günde, bir kere daha, bu prensibin "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesindeki "kayıtsız ve şartsız" esasına dikkatleri çekmek istiyorum ve diyorum ki, bu prensibin açık manası, kimsenin kendisini milletin üstünde görerek, millete kayıt ve şart koşmaya kalkışmayı aklımdan dahi geçirmemesi demektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Millî Hâkimiyet Bayramımızı kutladığımız bu günde, bir kere daha açıkça belirtmek istiyorum ki, millî hâkimiyet ve demokrasiye inanmanın üç vazgeçilmez şartı vardır:

- 1- Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmek,
- 2- Milletin ve halkın esas olduğunu, devletin buna hizmet için var olduğunu kabul etmek,
- 3- Milletin kararına ve gösterdiği yola saygılı olmak.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin inancı ve şuuru aynen böyleydi; onun için başardı ve muvaffak oldu.

Bu yılki 23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Demokrasi Bayramımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyeleriyle birlikte, elbirliğiyle Türkiye'nin ve halkımızın meselelerini çözmek ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmak aşkıyla ve azmiyle kutlamamız, ayrıca duyduğumuz büyük bir sevinçimizdir.

Bugün, aynı zamanda, Çocuk Bayramını da kutluyoruz; bu, bütün çocuklarımız ve yeryüzündeki bütün çocuklara kutlu olsun. Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramımızın bir arada kutlanmasının sebebi, çocuklarımızın, millî hâkimiyet, yani tam bağımsızlık, demokrasi, millî ve manevî değerlerimize bağlı olarak yetişmeleri içindir. Yavrularımızı, kaba kuvveti değil, hakkı üstün tutan ve bütün insanlığın saadeti için çalışan, millî ve manevî değerlerimize bağlı yeni nesil olarak yetiştirmek, en önemli görevimizdir. Bugünkü yavrularımız, yarınki istikbalimizdir. Yeryüzündeki uluslar arasında çocuklar için bayram günü olan ilk ülke olmanın memnuniyetiyle, sadece bizim ülkemizin çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına, barışa, sevgiye, hoşgörüye dayanan yeni, mesut bir dünya diliyorum.

Bugünkü bayramlarımız münasebetiyle, Yüce Meclisimizin kıymetli üyelerini, saygıdeğer misafirleri ve aziz milletimizin kıymetli evlatlarını hürmet ve muhabbetle selamlıyor, aziz milletimize ve yeryüzündeki ulusların bütün çocuklarına saadetler diliyorum ve yine, bu gün münasebetiyle, başta Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırın Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyeleri olmak üzere, hayatını kaybeden bütün üyelere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, hayatta olup da burada bulunmayan üyelerini de saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.

23 Nisan Bayramımız kutlu olsun. (RP sıralarından ayakta alkışlar, DYP sıralarından alkışlar)